



Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ἐν Κυθήροις τῇ 20ῇ Μαΐου 2022

*Πρός
Τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων & Αντικυθήρων*

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἐφθάσαμε σύν Θεῷ εἰς τό μέσον τῆς ἁγίας περιόδου τοῦ Ἱεροῦ Πεντηκοσταρίου καί ἀπολαμβάνουμε τίς θεῖες εὐλογίες καί δωρεές τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἀναστάσιμης αὐτῆς ἑαρινῆς ἐποχῆς: **τό θεῖο Ἀναστάσιμο φῶς, τήν λυτρωτική χαρά, τήν εἰρήνη καί τήν ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος φιλανθρώπου Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν.**

Ἀφοῦ ἐπέρασαν οἱ δύο ἐβδομάδες τῶν λιτανεύσεων τῆς ἁγίας καί θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, Προστάτιδος, Ἐφόρου καί Πολιούχου τῆς νήσου μας καί ἡ Ἱερά Πανήγυρις τοῦ Προστάτου μας Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ ἐν Κυθήροις ἀσκήσαντος, θεωρῶ ὡς Ἐπισκοπικόν μου χρέος νά ἀπευθυνθῶ εἰς τήν εὐλάβειάν σας καί νά ἀπαντήσω σέ ὠρισμένες κατηγορίες, οἱ ὁποῖες ἐγράφησαν καί ἀκούσθηκαν αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες καί χρήζουν ἐξηγήσεως πρὸς ἀποφυγὴν σκανδαλισμοῦ τοῦ λογικοῦ μας Ποιμνίου.

Ἱερο-κατηγοριῶν ἀναίρεσις

Α'

Δυό ἡμέρες, μετὰ τήν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου μας δημοσιεύθηκε στήν ἱστοσελίδα Kythera news ἄρθρο τοῦ κ.Παναγιώτη Ἀντ. Ἀνδριόπουλου μέ τίτλο : «Ἐπίθεση τοῦ Σεραφεῖμ Κυθήρων στόν καθηγητή Χρυσόστομο Σταμούλη γιά «δεινή αἵρεση».

Ὁ ἀρθρογράφος αὐτός προφανῶς μέ θεωρεῖ μικρονοϊκό, ἀστοιχείωτο καί ἀθεολόγητο, ἀφοῦ «δέν περιμένει κανεῖς νά κατανοήσω τήν θεολογία τοῦ καθηγητοῦ Χρυσόστομου Σταμούλη ...». Ἐρωτᾷ ὁ κ.Ἀνδριόπουλος «γιατί ἐπέλεξα τόν Καθηγητή κ.Σταμούλη καί ὄχι κάποιον ἄλλον ἀπό τούς ... «ἀποδομητές» πού μοῦ ὑπέδειξε ὁ Πολυχρονιάδης». Κάνοντας δέ λόγο στήν ἀναφορά τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Θεσσαλονίκης «Λυκοῦργος Πετρίδης» ὅτι «ὁ συγκεκριμένος (κ.Χρ. Σταμούλης) εἶναι καί ὁ κύριος εἰσηγητής γιά τήν ἴδρυση μουσουλμανικῶν σπουδῶν ἐντός τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Θεσσαλονίκης» ἐξάγει τό συμπέρασμα ὅτι «μᾶλλον ἄλλα εἶναι τά πραγματικά κίνητρα τῆς ἐπίθεσης στόν Καθηγητή Χρ. Σταμούλη καί ὄχι ἡ θεολογία του».

Εἰς ἀπάντησιν τῶν ὡς ἄνω αἰτιάσεων θά παραθέσω αὐτούσιον τόν ἐπίλογο τοῦ ὑπ' ἀριθ. 374/8-12-2021 ἐγγράφου μου πρὸς τὴν Ἱερά Σύνοδο, στὸν ὁποῖο ὑπάρχουν οἱ ἀπαντήσεις:

.....
Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε, Σεβ. Συνοδικοί Πατέρες,

Δέν γνωρίζω οὔτε κατ' ὄψιν τόν Καθηγητὴν κ.Χρυσ. Σταμούλην καὶ οὔτε ἔχω τι προσωπικόν μετ' αὐτοῦ. Ἐπιστήμονες ἐκ τοῦ Θεολογικοῦ κύκλου, γνωρίζοντες ὅτι εἶμαι Τακτικόν Μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Αἰρέσεων, ὠμίλησαν εἰς ἐμέ περὶ αὐτοῦ καὶ τῶν συναφῶν προμνημονευθέντων ἔργων του καὶ ἐθεώρησα ὡς ἐπιτακτικόν καθῆκον μου νά ὑποβάλω τὴν παροῦσαν ἀναφοράν μου πρὸς Ὑμᾶς καὶ τὴν περὶ Ὑμᾶς Ἱεράν Σύνοδον διὰ νά ἀσχοληθῆ μετ' αὐτῆς καὶ τῶν θιγομένων ἑτεροδιδασκαλιῶν τοῦ κ.Καθηγητοῦ, ἀπτομένων, δυστυχῶς, τῶν κρασπέδων τῆς αἰρετικῆς διδαχῆς, ἢ ἀρμοδία ΣΕ ἐπὶ τῶν Αἰρέσεων πρὸς ἔλεγχον καὶ ἐπανόρθωσιν τοῦ ἐν θέματι Ἑλλογιμ. κ.Καθηγητοῦ.

Διαχωρίζει, δυστυχῶς, ὁ κ.Καθηγητὴς τό Μυστήριον τῆς Λειπαρθενίας τῆς Παρθένου Μαρίας ἐκ τοῦ Μυστηρίου τῆς Θεοτοκίας της. Ὅμως, ἐάν δέν ὑφίστατο τό πρῶτον, τό ὁποῖον κατέπληξε τόν Ἀρχάγγελον Γαβριήλ, θαυμάσαντα **«τὴν ὠραιότητα τῆς Παρθενίας καὶ τό ὑπέρλαμπρον τό τῆς ἀγνείας»** τῆς Παναχράντου Κόρης, δέν θά ἠκολούθει τό δεύτερον. Ἀναγινώσκομεν εἰς τό προφητικόν βιβλίον τοῦ Προφήτου Ἰεζεκιήλ : **«Καὶ ἐπέστρεψέ με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῶν ἁγίων τῆς ἐξωτέρας τῆς βλεπούσης κατ' ἀνατολάς, καὶ αὕτη ἦν κεκλεισμένη. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς με ἡ πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται, οὐκ ἀνοιχθήσεται, καὶ οὐδεὶς μὴ διέλθῃ δι' αὐτῆς, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ εἰσελεύσεται δι' αὐτῆς καὶ ἔσται κεκλεισμένη...»** (Ιεζ. κεφ. ΜΔ', στίχ.1-2). Ἐπομένως, οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων, οὐδέποτε θά ἦτο δυνατόν **«Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ»** νά γεννηθῆ **«ἀπό ἔγγαμη γυναίκα»**, τοῦθ' ὅπερ συνιστᾶ δεινὴν αἴρεσιν καὶ βαρυτάτην βλασφημίαν.

Ἐξαιτούμενος τὴν Ὑμετέραν συγγνώμην καὶ κατανόησιν διὰ τὴν καταπόνησίν Σας ἐκ τῆς ἀναγνώσεως τῆς παρούσης καὶ τὰς Ὑμετέρας εὐχάς, διατελῶ,

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις

Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων Σεραφεῖμ

Ἐξ ὅσων εἶδατε στὸν ἐπίλογο τοῦ ἐγγράφου μου πρὸς τὴν Ἱεράν Σύνοδο δέν ἔγινε κάποια ἐπίθεσις, οὔτε καταγγελία εἰς βάρος τοῦ κ.Καθηγητοῦ. Χωρὶς νά δημοσιεύσω τὴν ἀναφοράν μου αὐτὴ εἰς τὰ ΜΜΕ ἀπετάθην εἰς τὴν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον διὰ νά ἐπιληφθῆ, μέσῳ τῆς ἀρμοδίας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ σοβαροτάτου αὐτοῦ θέματος καὶ ἀνακαλέσῃ στήν τάξι τόν κ.Σταμούλην, ἀφοῦ εἶναι Κοσμήτωρ καὶ Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ καὶ μέλος Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς. Δέν κατεβλήθη, λοιπόν, «προσπάθεια γιὰ νά καθίσει στό σκαμνὶ ὁ κ. Καθηγητὴς», ἀλλὰ γιὰ νά διορθωθοῦν τὰ κακῶς ἔχοντα παραδοξολογήματά του.

Πράγματι λυπήθηκα καὶ «σκανδαλίσθηκα σφόδρα καὶ δέν ἄντεξα» μέ τίς αἰρετικὲς δοξασίαις τοῦ κ.Καθηγητοῦ, οἷας δέν ἐτόλμησαν νά διατυπώσουν οἱ αἰρεσιάρχες Ἄρειος καὶ Νεστόριος. Μέ αὐτό τό σκεπτικὸ προέβην εἰς τό ἐν θέματι

διάβημά μου προς τήν ΔΙΣ καί δι' αὐτόν τόν λόγον μέ ἀπασχόλησε ἡ ἑτεροδιδασκαλία τοῦ Καθηγητοῦ κ.Σταμούλη «καί ὄχι κάποιου ἄλλου ἀπό τούς ... «ἀποδομητές» ... Ἐπομένως δέν «εἶναι ἄλλα τά πραγματικά κίνητρα τῆς ἐπίθεσης στόν Καθηγητή κ.Χρ. Σταμούλη» ἀλλά τό ἀνεπέρειστον καί ἀσύμβατον μέ τήν Ἀγιογραφική καί Ἀγιοπατερική διδασκαλία τῶν αὐθαιρέτων «θεολογικῶν» θέσεων καί ἐπιχειρημάτων τοῦ Καθηγητοῦ κ.Σταμούλη, καί οὐδέν πλέον.

Ὁ ἀρθρογράφος κ.Ἀνδριόπουλος σημειώνει ὅτι μέ τήν ὡς ἄνω ἐνέργειά μου «ἔκαψα» τούς ἀντιδρῶντας εἰς τά ἐν λόγῳ γραφόμενα τοῦ κ.Καθηγητοῦ καί προσδοκῶντας ὁ «ὑβριστής» Καθηγητής «νά δώσει λόγο ἐνώπιον Συνοδικοῦ ὀργάνου», ἀφοῦ ἡ ἐπιστολή μου προς τήν Ἱερά Σύνοδο «πέρασε στά ἀζήτητα».

Ἀπό τῆς 8-12-2021, πού ἀπεστάλη τό ἐν θέματι ἔγγραφό μου προς τήν Ἱεράν Σύνοδον μέχρι σήμερα δέν ἔλαβα κάποια ἀπάντησι. Ὁ κ.Ἀνδριόπουλος γνωρίζει τό θέμα του : «Σχετικῶς μέ τήν προβολήν αἰρετικῶν δοξασιῶν ὑπό Πανεπιστημιακοῦ Καθηγητοῦ» καί ἔχει τήν πληροφορίαν ὅτι «πέρασε στά ἀζήτητα». Ἐάν ἔτσι ἔχουν τά πράγματα φοβᾶμαι πῶς μία ἐπόμενη Ἱ. Σύνοδος μέ τόν ἐπόμενο Προκαθήμενο «θά τρέχη καί δέν θά φθάνη», κατά τό κοινῶς λεγόμενο, - ὅπερ ἀπεύχομαι-, διότι ἡ κακοδοξία καί ἡ πλάνη, ὅταν δέν ἀντιμετωπίζονται ἐγκαίρως, ἀφηνιάζουν καί δέν συμμαζεύονται.

Ἱερο-κατηγοριῶν ἀναίρεσις

Β'

Στίς 2 Μαΐου 2022 τά «Κυθηραϊκά» στήν ἠλεκτρονική τους ἐφημερίδα δημοσίευσαν τό ἄρθρο: «Σέ νέες δίνες ἡ Ἐκκλησία τῶν Κυθήρων». «Τελειωμό δέν ἔχουν οἱ διαρκεῖς ἀναταράξεις τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας...».

Ἀπεφάνθη καί πάλιν ὁ κ.Μαν. Καλλίγερος γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία μέ τόν πιό πάνω βαρῦγδουπο τίτλο. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός, πού διαμένει στήν Ἀθήνα καί βασιζέται σέ κάποιες διαδόσεις, ποτέ δέν καταδέχθηκε νά ἐνημερωθῆ ὑπεύθυνα ἀπό τόν Μητροπολίτη ἢ ἀπό ἐπιτελικά πρόσωπα – Κληρικούς τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως, ὅσον ἀφορᾷ βέβαια τά ἐκκλησιαστικά θέματα. Γί' αὐτό καί κατά κανόνα ἀστοχεῖ στήν ἐνημέρωσι γιά τά θέματα τῆς Ἐκκλησίας ἢ παραπληροφορεῖ λέγοντας τήν μισή ἀλήθεια.

Στό θέμα τῆς παροχῆς ἐξηγήσεων ἐνώπιον τῆς Ἱεράς Συνόδου τόν περασμένο Αὐγουστο, βασιζόμενος σέ ἀνεύθυνες φημολογίες καί τί δέν εἶπε; Ἐπιβολή ἀργίας, ἔκπτωσι ἐκ τῆς θέσεώς μου, «οἰκειοθελή παραίτησι» (!!!), πρόβλεψε δέ καί τόν διάδοχό μου... Καί ἀπεδείχθη ὅτι ἦταν «ἄνθρακες ὁ θησαυρός».

Ἐπειτα ἀπό τήν ἐκτεταμένη ἀπάντησί μου στά δημοσιεύματά του ἐκεῖνα (πού ἐκάλυψε μία ὀλόκληρη σελίδα τῆς ἐντυπῆς ἐφημερίδας «Κυθηραϊκά», ἡ ὁποία εἶχε χίλια τυπογραφικά σφάλματα, ἐνῶ ὅλα τά ἄλλα κείμενα τῆς ἐφημερίδος αὐτῆς ἦταν πεντακάθαρα), καί καθῶς διαπιστώνω ὅτι τίποτε δέν κράτησε ἀπό ὅλα αὐτά πού ἐγράφησαν ὁ κ.Διευθυντής, ἀλλά συνεχίζει ἀκάθεκτα «τό βιολί του» καί τήν στοχοποίησι τοῦ Μητροπολίτου, Κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, γιά τούς δικούς του λόγους, οἱ ἀπαντήσεις μου γιά τήν ἀποκατάστασι τῆς ἀληθείας θά δημοσιεύωνται στήν ἰστοσελίδα τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως μας γιά τήν σωστή καί ἀντικειμενική ἐνημέρωσι τοῦ Ποιμνίου μου.

Μέ τό νεώτερο αὐτό δημοσίευσμά του ὁ κ.Καλλίγερος θέλει νά πείση τό ἀναγνωστικό κοινό ὅτι μετά τίς παλαιές δίνες τῆς δεκαετίας τοῦ '90 ὀδηγεῖται «σέ νέες δίνες ἡ Ἐκκλησία στά Κύθηρα». Θά ἔπρεπε, ὅμως, νά γνωρίζῃ ὅτι μέ τόν τρόπο καί τήν τακτική του αὐτή δέν προσφέρει κάτι καλό στόν τόπο αὐτό, παρά μόνο

ἀρνητικό ἀποτέλεσμα σέ ὁποίους δέν ἔχουν σωστή ἐνημέρωσι. «*Ἐχουσι γνῶσιν οἱ φύλακες*» κ.Καλλίγερε. Ἔδωσα καί δίνω τόν ἑαυτό μου καί τήν ζωή μου γι' αὐτόν τόν τόπο καί μέ φόβο Θεοῦ καί ἀγάπη εἶμαι ἀφοσιωμένος στή διαποίμανσι αὐτοῦ τοῦ λαοῦ. Στά 17 χρόνια τῆς Ἀρχιερατείας μου ἔχω ἄνω τῶν 40 περιπτώσεων Κληρικῶν ἢ ὑποψηφίῶν Κληρικῶν ἀποκλείσει, γιά ἱεροκανονικούς λόγους, νά ἱερατεύσουν στά δύο μας αὐτά νησιά. «**Οὐ παντός πλεῖν ἐς ... Κύθηρα**», μέ τήν ἀλληγορική ἔννοια.

Ἄς δοῦμε, ὅμως, τίς αἰτιάσεις – «νέες δίνες» τοῦ κ.Διευθυντοῦ τῶν «Κυθηραϊκῶν».

1. Γράφει γιά τό «τελευταῖο πρό μηνῶν «ἐπεισόδιο» πού ὀδήγησε στήν ἐκούσια ἀποχώρησι τοῦ π.Θεολόγου πού ἦταν στή Χώρα...». Πιό πολύ ἀπ' ὅλους λυπήθηκα ἐγώ γιά τήν μετάθεσι τοῦ π.Θεολόγου. Στά τρία χρόνια τῆς ἐδῶ διακονίας του τόν ἐτίμησα ὅσο κανένα ἄλλον Ἱερέα : τοῦ ἀπένειμα τό ὄφφικιο τοῦ Πρωτοσβυτέρου, τόν ἐχειροθέτησα Πνευματικό Πατέρα - Ἐξομολόγο, τόν ἔκαμα Ἀναπληρωτή Γεν. Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο καί Πρόεδρο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἐσταυρωμένου Χώρας – Κυθήρων. Τό μόνο ὄχι, πού τοῦ εἶπα ἦταν, ὅταν ζήτησε νά τοῦ δώσω ἄλλη ἐνορία γιά νά ἔχη ἀποκλειστικά ὁ ἴδιος τήν εὐθύνη τῆς Ἐνορίας του. Ἀρνήθηκα νά τό κάμω γιά νά μή δυσαρεστήσω τούς κατοίκους τῆς Χώρας, οἱ ὅποιοι τόν ἀγαποῦσαν, καί διότι ἀρχίσαμε τό ἔργο ἀποκαταστάσεως τῶν Ἱερῶν Ναῶν τοῦ Μέσα Βούργου, ἀλλά καί γιατί δέν τόν ἐμπόδιζε κανεῖς στό λειτουργικό καί ποιμαντικό ἔργο τῆς ἐνορίας.

Γιά τήν μετάθεσή του ἐπικαλέσθηκε μόνο οἰκογενειακούς λόγους. Σέ μιὰ στιγμή μου εἶπε: «δέν φεύγω ἀπό τόν π.Φρουμέντιο». Παρά τήν ἐπιμονήν μου νά μή φύγη, ἦταν ἀνένδοτος. Καί τότε τοῦ εἶπα: ἐπειδή δέν βλέπω κάποιο ἱεροκανονικό λόγο, δέν συμφωνῶ νά φύγῃς. Ἄν ἐπιμένῃς νά τό κάνῃς, θά ἔχεις μέν τήν ὑπογραφή μου μέ τό ἀπολυτήριό σου, ὅμως, τήν εὐλογία μου, δέν θά τήν ἔχῃς γι' αὐτή τήν μετακίνησί σου. Καί πραγματικά ἔμεινα ἐμβρόντητος μετά μερικούς μήνες ἀπό τήν ἀναχώρησί του, ὅταν πληροφορήθηκα ὅτι ὁ μικρότερος γιός του ἔλεγε στά ἄλλα παιδιά ὅτι : «φεύγουμε γιατί μᾶς διώχνει ὁ Δεσπότης, ἐπειδή κάναμε τό ἐμβόλιο». Καμμία συζήτησις δέν ἔγινε μέ τόν π.Θεολόγο γιατί ἐμβολιάσθηκε αὐτός καί ἡ οἰκογένειά του. Δέν γνωρίζω, οὔτε ζήτησα νά μάθω καί γιά κάποιους Ἱερεῖς καί ὑπαλλήλους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἄν ἐμβολιάσθηκαν ἢ ὄχι, γιατί αὐτό εἶναι θέμα προσωπικό καί οἰκογενειακό, θέμα εὐθύνης.

2. Περιποιεῖ ιδιαίτερη τιμή γιά τόν Ἀρχιμανδρίτη ἢ ὅποιον ἄλλον Κληρικό, ὅταν ὑπεραμύνεται δογματικῶν καί ἄλλων σοβαρῶν θεμάτων Ὁρθοδόξου Πίστεως καί Παραδόσεως καί ἀντιπαρατίθεται ἀκόμη καί σέ Καθηγητάς Πανεπιστημίου.

3. Ὁ κ.Καλλίγερος κάνει λόγο γιά «μεγάλη διαμάχη πού ἔχει ξεσπάσει στά Λογοθετιάνικα ἀνάμεσα στόν Ἱερέα καί τούς Ἐνορίτες» «Στά Λογοθετιάνικα ἦρθε σέ εὐθεῖα ἀντιπαραθέσει μέ τούς περισσότερους ἐνορίτες, μέ ἀποτέλεσμα συνεχεῖς ἀναρτήσεις στό διαδίκτυο γιά τή συμπεριφορά του...».

Μιλáει γιά «μεγάλη διαμάχη» καί «εὐθεῖα ἀντιπαραθέσει μέ τούς περισσότερους ἐνορίτες...», χωρίς νά στοιχειοθετεῖται κάποια συγκεκριμένη κατηγορία (ἠθικά ἢ οἰκονομικά σκάνδαλα, παραμέλησις ἱερατικῶν καθηκόντων, βία καί ἀνάρμοστη σέ Ἱερέα συμπεριφορά κ.ἄ.). Ὁμολογουμένως δέν ἔχω γραπτές ἢ προφορικές καταγγελίες γιά τά παραπάνω παραπτώματα. Καί γιά τήν ἐπιτέλεσι τῶν ἱερατικῶν του καθηκόντων δέν ἔχω κανένα ἐπιβαρυντικό λόγο. Ἀντίθετα ἔχω νά εἰπῶ ὅτι κατά τήν Τεσσαρακοστή τῶν Χριστουγέννων τοῦ 2021 ἦταν ὁ δεύτερος

Ίερεϋς (μετά τόν π.Φρουμέντιο), πού μέσα στά κρύα τοῦ χειμῶνα ἔκανε Σαρανταλείτουργο, 40 συνεχόμενες Θ. Λειτουργίες.

Αὐτά εἶπα καί στόν Πρόεδρο τῆς Δημοτικῆς Κοινότητος Λογοθετιανίκων κ.Νικόλαον Γαβρίλην, ὁ ὁποῖος μέ συνάντησε ἐκ μέρους τῶν κατοίκων καί μέ εὐγένεια καί σεβασμό, σέ κλίμα κατανοήσεως καί καλῆς συνεργασίας, ἔθεσε τό θέμα αὐτό τῆς ἐνορίας καί τόν παρακάλεσα προηγουμένως νά γίνῃ συνάντησις Μητροπολίτου καί ἐνοριτῶν στόν Ἐνοριακό Ναό γιά νά δοῦμε τούς λόγους, οἱ ὁποῖοι δυσχεραίνουν τήν ἐνοριακή ζωή καί συμπόρευσι Ίερέως καί ἐνοριτῶν.

Φρονῶ ὅτι οἱ βεβιασμένες ἐνέργειες συνήθως ἀδικοῦν τήν ἀλήθεια καί τήν πραγματικότητα. Αὐτό συνέβη καί μέ τήν παραπομπή τοῦ Ίερέως αὐτοῦ μέ εἰσαγγελική ἐντολή σέ ψυχιατρική κλινική τῆς Τριπόλεως, ὅπου μετά ἀπό τρίωρη διαδικασία, ἀπεφάνθησαν οἱ δύο ψυχίατροι (γυναῖκες) ὅτι δέν χρήζει νοσηλείας, ἀφοῦ δέν ὑφίσταται ψυχοπαθητικό πρόβλημα. Μάλιστα ἡ μία ἐξ αὐτῶν μέ ἐκάλεσε στό κινητό μου τηλέφωνο καί ἐζήτησε πληροφορίες γιά τόν Ίερέα. Αφοῦ τήν εὐχαρίστησα, διότι εἶχε τήν καλωσύνη νά μέ καλέσῃ τηλεφωνικά, τῆς μίλησα μέ γνώμονα τήν ἀρχή «πᾶσαν τήν ἀλήθειαν καί μόνην τήν ἀλήθειαν», λέγοντάς της ὅτι τῆς ὁμιλῶ ὑπό δύο ιδιότητες: τοῦ Μητροπολίτου καί τοῦ Πνευματικοῦ πατέρα - Ἐξομολόγου τοῦ Ἱερατικοῦ ζεύγους καί ὄλων τῶν παιδιῶν τῆς Ἱερατικῆς αὐτῆς οἰκογένειας.

Ὁ κ.Καλλίγερος γράφει στή συνέχεια ὅτι «ἀκολουθεῖ νέα εἰσαγγελική ἐντολή γιατί ἀρνεῖται νά στείλει τά πέντε ἀπό τά παιδιά του στό Σχολεῖο μέ διάφορες προφάσεις». Ἐξ ὅσων γνωρίζω γι'αὐτό τό τελευταῖο ἔχει νομικούς συμβούλους, οἱ ὁποῖοι τόν συμβουλεύουν, κατά τό Σύνταγμα τῆς Πατρίδος μας, γιά τίς νόμιμες κινήσεις του «ἐν καιρῷ πανδημίας». Δέν ἀρνεῖται προφρασιζόμενος διάφορες προφάσεις...

Οἱ τελευταῖοι μῆνες ἐδῶ στά Κύθηρα, ὅπου ἀπό τά παιδιά τῶν Δημοτικῶν Σχολείων καί τῶν Νηπιαγωγείων, κυρίως, ἀλλά καί ἀπό τό Γυμνάσιο καί Λύκειο, μεταδόθηκε τό μικρόβιο τῆς «ὄμικρον» σέ πάρα πολλά σπίτια (μιλάμε γιά 400 κρούσματα περίπου), αἰτιολογοῦν πῶς τήν ἐπιφύλαξι τῆς Ἱερατικῆς αὐτῆς οἰκογένειας στό νά στείλουν τά παιδιά τους στό Σχολεῖο, ἐνῶ πίσω στό σπίτι ὑπάρχουν τρία παιδιά νηπιακῆς ἡλικίας. Ἀλλά πρέπει νά γίνῃ γνωστό ὅτι τόσον ὁ Ίερεϋς ὡς Θεολόγος, ὅσο καί ἡ σύζυγος – Πρεσβυτέρα ὡς Θεολόγος καί Φιλολόγος, κάνουν ὅλο τόν καιρό στά παιδιά τους τά μαθήματα, πού θά διδάσκονταν στό Σχολεῖο.

Ἄν ὁ κ.Καλλίγερος ἐλάμβανε ὑπ' ὄψιν καί ἐδημοσίεψε ἔστω καί περιληπτικά τήν σχετική Γνωμοδότηση τοῦ διακεκριμένου Συνταγματολόγου Καθηγητοῦ κ.Γεωργίου Κασσιμάτη (οὔτε μιά λέξι δέν ἔγραψε μέχρι τώρα, ἐνῶ ὅλοι γνωρίζουμε πόσο τόν ἐκτιμᾷ καί τόν σέβεται), ὁ ὁποῖος εὐθαρσῶς καί μέ νομικά ἐπιχειρήματα χαρακτηρίζει, ὡς ἀντισυνταγματικά τά ληφθέντα μέτρα καί τίς ἀποφάσεις τῶν ἀρμοδίων κατά τοῦ κορωνοϊοῦ, θά ἦταν πιά ἐπιεικῆς καί θά συμμαριζόταν τήν θέσι τοῦ ἐν θέματι οἰκογενειάρχου Ίερέως.

Ἀπόσπασμα τῆς σπουδαίας αὐτῆς Γνωμοδοτήσεως τοῦ Καθηγητοῦ κ.Κασσιμάτη δημοσιεύουμε ἐνδεικτικά:

«*α. Ἡ μὴ τήρηση τῶν συνταγματικῶν απαιτούμενων διαδικασιῶν ἐπιβολῆς. Δεν τηρήθηκαν οἱ διαδικασίες πού προβλέπει τό Σύνταγμα γιά ἐπιβολή γενικῶν, κατά τόπους ἢ κατά κατηγορίες προσώπων, ἐκτακτῶν μέτρων περιορισμοῦ τῶν ἐλευθεριῶν, πού θεμελιώνονται σε σαφεῖς καί ἰατρικῶς καί ευρύτερα*

επιστημονικώς πλήρως αιτιολογημένες αιτίες κατάστασης ανάγκης. Ακόμη και σε περίπτωση ξαφνικής και απρόβλεπτης ανάγκης, που δεν αφήνει χρονικά όρια προηγούμενης διενέργειας των διαδικασιών (κάτι που δεν υπήρχε νομικά στην προκείμενη περίπτωση), απαιτείται επιβολή των άμεσα αναγκαίων μέτρων για σύντομο χρονικό διάστημα, με την πάροδο του οποίου αίρονται αυτόματα, αν δε γίνουν οι απαιτούμενες διαδικασίες.

β. *Η μη τήρηση της συνταγματικά επιβαλλόμενης ενημέρωσης του κοινού.* Δεν τηρήθηκε η υποχρέωση του κράτους και των αρμόδιων οργάνων του, την οποία επιβάλλουν το Σύνταγμα και το Διεθνές Δίκαιο με θεμελιώδεις αρχές και ρητές διατάξεις (αρχή προστασίας της αξίας του ανθρώπου, της δημοκρατικής αρχής, των ελευθεριών και δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη) να προβεί και να προβαίνει συνεχώς πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ύπαρξης της νόσου σε πλήρη, σαφή και ακριβή ενημέρωση με επιστημονικώς έγκυρα στοιχεία, κατανοητά από το κοινό για το είδος, τη θεωρητική επικινδυνότητα και την πραγματική πορεία της νόσου, καθώς για την αναγκαιότητα των επιβαλλόμενων μέτρων και όλα αυτά με βάση επισήμως υπογεγραμμένες υπεύθυνες και επώνυμες βεβαιώσεις των αρμόδιων επιστημονικών οργάνων και φορέων.

γ. *Οι μορφές της παραβατικότητας της επιβολής των μέτρων.* Η ενημέρωση τόσο η γενική, όσο και αυτή που συνόδευε προληπτικά τα μέτρα, ήταν και είναι: *ατελής, ανακριβής, παραπλανητική, εκφοβιστική και με πρωτοφανείς παραλογισμούς στην επιβολή μέτρων».*

4. Ο Διευθυντής τῶν «Κυθηραϊκῶν» κ. Καλλίγερος ἐπεκτείνει τήν κριτική του καί εἰς ἄλλον Ἱερέα, τόν π.Παῦλο τῶν Ἐνοριῶν Καρβουνάδων – Κεραμωτοῦ.

Τοῦ καταλογίζει ὅτι σχολιάζει ἐνέργειες Ἀρχιερέων, Ἀρχιεπισκόπων, Ἱ. Συνόδου καί Πατριαρχῶν. Ὡς Κληρικός καί δὴ Θεολόγος θεωρεῖ ὠρισμένες ἐνέργειες καί πρωτοβουλίες (ἰδιαίτερα ἐκεῖνες πού Ὁρθόδοξοι Κληρικοί ὄλων τῶν βαθμῶν συγχρωτίζονται καί συμπροσεύχονται μέ ἕτεροδόξους καί ἄλλοθρήσκους), ὅτι ἀντίκεινται στήν Ὁρθόδοξη Παράδοσι, τούς Ἱερούς Κανόνες καί τούς Δογματικούς Ὅρους τῆς Μιᾶς, Ἀγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καί ἐκφράζει τόν πόνο καί τίς ἀνησυχίες του. Ἐνῶ ὁ κ.Καλλίγερος κρίνει τούς πάντες καί τά πάντα, ἐκεῖνος ἀσχολεῖται μέ τά τῆς Ἀγιωτάτης μας Ἐκκλησίας.

Ὅσο γιά τήν περίπτωσι τῆς Θείας Κοινωνίας βαρέως ἀσθενούσης στό Γενικό Νοσοκομεῖο Κυθήρων, ἡ ὁποία διά τῆς θυγατέρας της παρακαλοῦσε νά λάβη τό τελευταῖο ἐφόδιο, τήν Θεία Κοινωνία, πρίν φύγη ἀπό τόν κόσμον αὐτό, ὁ Ἱερεὺς αὐτός ἀναμέτρησε τίς εὐθύνες του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἂν ἡ ψυχὴ αὐτῆ ἔφευγε ἀκοινωνητῆ γιά τό αἰώνιο ταξίδι, προσευχήθηκε στόν Κύριο, ἐπικαλέσθηκε καί τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, πού εἶναι ὁ Προστάτης τῶν ἀσθενούντων ἀπό κορωνοῖο καί σέ μία ἐμφάνισί του κατ' ὄναρ σέ ἕναν εὐσεβῆ ἄνθρωπο εἶπε ὅτι «τό καλύτερο φάρμακο κατά τοῦ κορωνοῖοῦ εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία», ἀσπαζόμενος τό ἱερό του Λεῖψανο, καί προχώρησε στό ἱερό του καθῆκον, σκεπτόμενος, ὅπως εἶπε ἐκ τῶν ὑστέρων, ὅτι, ἂν κάποιος τόν ἐμπόδιζε, θά εἶχε ἐκεῖνος τήν εὐθύνῃ ἐπάνω του καί ὄχι ὁ Ἱερεὺς. Ὁρισμένες φορές ὁ Λειτουργός τοῦ Ὑψίστου ἐρχεται στό δίλημμα: «ἢ τάν ἢ ἐπὶ τᾶς».

Καί κρίνοντας ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, ὅπως συνηθίζει νά λέγει ὁ κ.Καλλίγερος, δέν προέκυψε κανένα πρόβλημα. Ἐκοινώνησε ἡ ἀείμνηστη πλέον κ.Αγάπη καί ὁ Ἱερέυς καταλύοντας μετά τήν Θεία Κοινωνία τό Ἅγιο Ποτήριο, φυσικά δέν ἔπαθε τίποτε. Ἡ πράξις αὐτή τοῦ Ἱερέως θεωρήθηκε «ἐγκληματική» καί κατηγογήθη ὑπό τῆς Διοικήσεως τοῦ Νοσοκομείου εἰς τόν Εἰσαγγελέα διά τὰ περαιτέρω.

Ἡ δίωξις, ὅμως, τοῦ Ἱερέως δέν εἶναι τόσο κατά τῆς Θείας Κοινωνίας, ἀλλά κατά τοῦ ἰδίου, ὄντος ἀνεμβολιάστου, ἐνῶ τήν ἐπομένη ἡμέρα ὁ Ἱερέυς - Ἱατρός π.Πέτρος τοῦ Ποταμοῦ ἐκοινώνησε στό ἴδιο Νοσοκομεῖο ἀσθενῆ, ὁ ὁποῖος, ὅπως λέγεται, ζωογονήθηκε, μετά τήν Θεία Κοινωνία, καί ἔψαλε ὕμνους καί

5. Ἐπειδή ἀπό τόν κ.Καλλίγερο ἐγίνε ἀναφορά καί στό συμβάν κατά τήν ἡμέρα τῆς Ἱεραῶς Πανηγύρεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς Ποταμοῦ, ὁπότε λιτανεύουμε τήν Ἁγία Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιώτισσας μέσα στήν πολίχνη τοῦ Ποταμοῦ καί κατά τό ἔθος τήν λιτανεύουμε ὡς τὰ Ἱδρύματα (Γηροκομεῖο καί Νοσοκομεῖο) νά ἀναφέρουμε τά ἑξῆς:

Θεωρήσαμε καθῆκον μας νά προσκυνήσουν οἱ τρόφιμοι καί τό προσωπικό τοῦ Γηροκομείου τήν θαυματουργό Εἰκόνα τῆς Μυρτιδιώτισσας, πού μέ τόση λαχτάρα τό περίμεναν. Καί ἐνῶ συνεννοηθήκαμε μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου τοῦ Γηροκομείου μας κ.Γεώργιο Καλλίγερο καί μᾶς εἶπε ὅτι δέν θά ὑπάρξει πρόβλημα, ἀφοῦ σέ δύο ἡμέρες θά ἄλλαζαν τά δεδομένα ἐπικοινωνίας, συναντήσαμε τήν ἀρνησι τῆς Διοικήσεως τοῦ Τριφυλλείου Ἱδρύματος. Πέρυσι, τέτοια ἡμέρα πού πέρασε ἡ Μυρτιδιώτισσά μας στόν χῶρο τῆς τραπεζαρίας τοῦ Γηροκομείου μέ τήν συνοδεία μόνο τῶν Ἱερέων μας δέν ὑπῆρξε κανένα πρόβλημα, παρ' ὅτι τότε τά πράγματα ἦταν πιό δύσκολα.

Θά ἤμποροῦσαν τουλάχιστον τέσσερα μέλη τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Γηροκομείου νά φέρουν τήν Ἁγία Εἰκόνα τῆς Μυρτιδιώτισσας, ἀλλά καί αὐτό δέν ἔγινε. Στή συνέχεια μετεκομίσθη ἡ Μυρτιδιώτισσά μας μέ τό αὐτοκίνητο τῆς Ἱ. Μονῆς στό Νοσοκομεῖο καί ἡ δέησις ἔγινε στόν ἐξωτερικό χῶρο τοῦ Ἱδρύματος.

Αὐτό, πού μετά λύπης ἐπισημαίνουμε εἶναι ὅτι οἱ τρόφιμοι τοῦ Γηροκομείου ἦσαν τελείως ἀποκλεισμένοι στόν χῶρο τους, στερημένοι τῆς Θείας Λατρείας καί τῆς Θείας Κοινωνίας, τά ὁποῖα, βεβαίως, δέν ἐπιτρέπουν οἱ λοιμωξιολόγοι Ἱατροί τοῦ συστήματος. Μόνον ἐπετρέπη στόν π.Πέτρο, Ἱατρό, νά κάμῃ τήν τελετή τῆς Ἀναστάσεως, χωρίς, ὅμως, νά δώσῃ στούς περιθάλπομένους τό «**φάρμακον τῆς ἀθανασίας**», τήν Θεία Κοινωνία.

Αὐτές τίς ἐξηγήσεις ἤθελα νά δώσω στό λογικό μας Ποίμνιο, θεωρώντας ὅτι εἶναι Ποιμαντικό μου χρέος νά κάνω αὐτή τήν ἐνημέρωσι, διότι ὅπως ἀποδεικνύεται κάποιος ἐπιχειροῦν νά ἐνσπείρουν ζιζάνια στόν «πνευματικό ἀγρό» τῶν Κυθήρων καί νά κλονίσουν τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ Ποιμνίου στόν Ἐπίσκοπο, τοὺς Ἱερεῖς καί τήν Τοπική μας Ἐκκλησία καί νά φέρουν ταραχή στό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα.

Εὐχομαι ὁ Ἀναστάς Κύριος καί Θεός μας, ἡ Παναγία μας ἡ Μυρτιδιώτισσα, οἱ Τοπικοί μας Ἅγιοι καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας νά εὐλογοῦν καί νά εἰρηνεύουν τό λογικό αὐτό Ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ καί ὅλον τόν κόσμον.

Μέ Ἀναστάσιμες εὐχές καί ἀγάπη

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων Ὁ Αντικυθήρων Σεραφεῖμ

† Ὁ Κυθήρων & Αντικυθήρων Σεραφεῖμ